

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Οι «ιερές αγελάδες» και τη «πλέμπα»



Του
ΣΠΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σε μια ...κανονική κοινωνία θα ήταν αδιανόητο. Άλλα στην Ελλάδα δεν είναι αδιανόητο, γιατί δεν είμαστε μια κανονική κοινωνία: Κάθε μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για την ανεργία, περίπου 30.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μένουν άνεργοι. Και ουδείς το κάνει θέμα. Αντιθέτως, ανάγεται σε μείζον ζήτημα ακόμα και το ενδεχόμενο να υπάρξουν μερικές χιλιάδες απολύτεις δημοσίων υπαλλήλων...

Οι άνεργοι, όλοι από τον ιδιωτικό τομέα, την τριετία που διαρκεί η κρίση έχουν ξεπεράσει αρκετά το 1.000.000, κι αυτό έχει φτάσει περίπου να θεωρείται φυσιολογικό και αναμενόμενο. Αντιθέτως, εξακολουθεί να θεωρείται ταμπού η απόλυτη δημοσίου υπαλλήλου. Καμία απόλυτη κανενός εργαζομένου δεν είναι ούτε ευχάριστη, ούτε «λυτρωτική». Ωστόσο αγγίζει τον παραλογισμό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα: Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να είναι τα «παιδιά ενός κατώτερου θεού» και οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι κάτι σαν «ιερές αγελάδες», τις οποίες κανείς δεν μπορεί να αγγίξει, γιατί, αν το έκανε, θα ήταν κάτι σαν «πολιτική βλασφημία» και ύβρις. Το 1.000.000 ανέργων από τον ιδιωτικό τομέα όμως, που μεταφράζεται σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στα πρόθυρα της απελπισίας, είναι απλώς οι «παράπλευρες απώλειες» των μνημονίων, της ύφεσης και της βίαιης εσωτερικής υποτίμησης...

Ο παραλογισμός αγγίζει τα όρια της τρέλας, αν αναλογισθεί κανείς ότι η κρίση χρέους που αντιμετωπίζει η χώρα έχει προκληθεί σε σημαντικό βαθμό εξαιτίας των δαπανών του δημοσίου. Και γίνεται κανονική τρέλα, αν συνειδητοποιήσει κανείς ότι μια κυβέρνηση, τρία κόμματα και καμία εικοσαριά υπουργοί, προσπαθούν κόβοντας κάτι από 'δω και κάτι από 'κεινα να βγάλουν τα περίφημα 11,5 δισ. Και ενώ είναι φανερό ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός, συνεχίζει να επιδεικνύεται μια ευμονή στην περικοπή δαπανών οι οποίες έχουν κυρίως συμβολικό χαρακτήρα και πολύ λίγο ουσιαστικό, αφού δεν εξασφαλίζουν σημαντικά ποσά.

Ολοι αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα είναι η δημόσια σπατάλη, αλλά όλοι αφήνουν τον ιδιωτικό τομέα να πληρώνει το μάρμαρο κι όλοι αφήνουν ανέγγιχτη τη βασική αιτία της κρίσης, που παραμένουν οι δημόσιες δαπάνες. Μια ολόκληρη οικονομία και κατ' επέκταση μια ο-

λόκληρη κοινωνία βασανίζονται, γιατί το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να βάλει χέρι στο τέρας του δημοσίου, που το ίδιο δημιούργησε. Γιατί, ακόμα και τώρα, κοντά τρία χρόνια αφότου ξέσπασε η κρίση, το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να συγκρουστεί με την κομματική πελατεία του και αρκείται σε ουσιαστικά ανώδυνες αψιμαχίες με το συνδικα-

λιστικό κατεστημένο των ΔΕΚΟ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το κωμικοτραγικό της ιστορίας είναι ότι κυρίως το ΠΑΣΟΚ αλλά και η ΝΔ δείχνουν αν μην αντιλαμβάνονται ότι οι παλιοί «κομματικοί πελάτες» τους έχουν ανοίξει ήδη πανιά για το «πιο ασφαλές λιμάνι» του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ανοίξει μια τεράστια αγκαλιά, για όλα τα παράλογα προνόμια κι όλο τον συντεχνιασμό...

Πόγιοι κοινωνικής δικαιοσύνης πάλλα και η απλή λογική λένε ότι δεν μπορεί να βγει ο λογαριασμός ούτε να υπάρξει βιώσιμη λύση, αν δεν μειωθεί το κράτος. Κάτι που, αν είχε γίνει με σχεδιασμό και σύνεση από την αρχή, ίσως η σημερινή κατάσταση να μην ήταν τόσο δραματική. Τι λείπει; Η αποφασιστικότητα, ο ρεαλισμός και η τόλμη.

Λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και η απλή λογική λένε ότι δεν μπορεί να βγει ο λογαριασμός ούτε να υπάρξει βιώσιμη λύση, αν δεν μειωθεί το κράτος. Τι λείπει; Η αποφασιστικότητα, ο ρεαλισμός και η τόλμη

μεία.

Ο μόνος τρόπος να μην καταφύγει η κυβέρνηση στο επαχθές και άδικο μέτρο των οριζόντιων περικοπών είναι να μειώσει αποφασιστικά τον δημόσιο τομέα και να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Όλα τα άλλα μοιάζουν πια με άσφαρτα πυρά και απλές ασπιρίνες. Και γίνονται ακόμα πιο προκλητικά κάτω από το βάρος της αθροιστικής λειτουργίας των συνεπιών της κρίσης. Και δεν είναι μόνο η μείωση του αριθμού των πλεοναζόντων δημόσιων υπαλλήλων. Είναι και ο εξορθολογισμός των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών. Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις τών καταφανώς άχρηστων οργανισμών, σε συνδυασμό με την ενίσχυση εκείνων που είναι χρήσιμοι στο κοινωνικό κράτος, πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα για την κυβέρνηση, και για ουσιαστικούς και για συμβολικούς λόγους...

ΑΡΘΡΟ

Ηρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την εθνική μας αντεπίθεση

την Αθήνα.



Του
ΑΝΤΩΝΗ
ΜΠΕΖΑ*

Το πραγματικό δίλημμα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι το δίλημμα «μνημόνιο ή αντιμνημόνιο», όπως έντεχνα επιδιώκουν να περάσουν, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Το δίλημμα αυτό έχει απαντηθεί με λάθος τρόπο από το ΠΑΣΟΚ το 2010, όταν η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς ήταν σθεναρά απέναντι.

Το πραγματικό δίλημμα είναι πώς θα αποκτήσουμε την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα, για να επαναδιαπραγματευόμεθε το μνημόνιο -διαδικασία που δεν θα είναι στιγμιαία αλλά συνεχής- και να διαχειριστούμε τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του. Το πραγματικό δίλημμα είναι πώς θα αποκτήσουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο δεκτησίας, για να επισπεύσουμε την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και τη διεθνή κηδεμονία, για να διασφαλίσουμε την ισότιμη παρουσία μας στην Ευρώπη και να προετοιμάσουμε τη στροφή στην πραγματική οικονομία.

Η απάντηση, λοιπόν, σε αυτό το δίλημμα είναι ξεκάθαρη. Η τωρινή κυβέρνηση και η τωρινή Βουλή αποτελούν την τελευταία ευκαιρία, γι' αυτό και είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε. Τα ανοικτά μέτωπα στο πεδίο της οικονομίας, όπως οι αποκρατικοποιήσεις, η διασφάλιση της ρευστότητας και η δημιουργία ενός νέου φορολογικού συστήματος, είναι πολύ συγκεκριμένα και χρειάζεται να κινηθούμε σοβαρά και συγκροτημένα: Καμία όμως αλλαγή, καμία κυβερνητική πρωτοβουλία, δεν θα έχει προοπτική και αποδοχή από την αισιοδοξία ότι θα κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης ημέρας. Αισιοδοξία και ελπίδα, όχι όμως ψευδαισθήσεις. Είναι ρεαλιστικές και θα φέρουν άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Οχι μεγάλα λόγια, αλλά συγκεκριμένα μέτρα που θα βελτιώσουν τη βεβαρυμμένη καθημερινότητα των νοικοκυριών. Οι πολίτες δεν πρόκειται να συγχωρήσουν καμία άλλη διάψευση των προσδοκιών τους.

Τέλος, δίνουν το μήνυμα, και στους εταίρους μας και στις αγορές, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει ταχύτατα σε μεγάλες τομές. Να κερδίσει τον χαμένο χρόνο και να κάνει αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει από καιρό. Αρκετά δυσφημίσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας. Αρκετά μας ειρωνεύτηκαν οι ξένοι. Καιρός είναι, με όρους συλλογικής αξιοπρέπειας, να ξεκινήσουμε τη δική μας αντεπίθεση, την εθνική μας αντεπίθεση.

* Ο Αντώνης Μπέζας είναι βούλευτης Θεσπρωτίας της Ν.Δ.